



LES POULES HEUREUSES DE LA FERME LOVELY ASBL

NON AUX ELEVAGES INTENSIFS DES POULES PONDEUSES EN CAGES

Communauté Israélite d'Anvers

Shomre Hadas

Terlistraat 35

2018 Antwerpen

11.09.2020

Mevrouw, Mijnheer,

Wij komen terug op deze praktijk die binnen een tweetal weken zal plaatsvinden. Kapparat. Of wanneer onschuldigen boeten voor misdaden die zij niet hebben begaan.

Dit gebruik getuigt van geweld: Honderden kippen worden vastgegrepen bij de poten, de vleugels, en in de lucht geslingerd, terwijl deze dieren enkel de vaste grond kennen. Hebt u enig idee hoe deze dieren lijden door deze ruwe handelingen ? Dit veroorzaakt voor hen extreme pijn en stress. Het volstaat diep in hun ogen te kijken om zich in te leven in de ontreding en de marteling die zij ondergaan. Zij zien hun soortgenoten hetzelfde lot ondergaan, vóór, tijdens, of zelfs na hen. Maar het ergste moet nog komen.

De keel van de kippen wordt doorgesneden zonder enige verdoving. De aanwezige videobeelden tonen dat dit gebeurt door niet-gekwalificeerde en klungelige personen. Vaak worden de dieren verkeerdelijk versneden, zij blijven de pijn voelen wanneer men ze in de VUILBAK gooit als afval, als stukken vuilnis zonder enig geweten. Deze taferelen voltrekken zich gewoon op straat, op volstrekt illegale wijze, in overtreding van de wetten van onze landen. Er mag niet worden geslacht buiten de slachthuizen in ons land!

En de kinderen zijn aanwezig bij deze slachtpartijen. Welke les hebt u hen op dat ogenblik geleerd inzake liefde en welwillendheid, eerbied voor het leven ? Welke godsdienst, welke god die deze naam waardig is, zou dergelijke gruweldaden kunnen toelaten of zelfs bevelen en deze openbaren aan nog onschuldige zielen ? De enige les die zij van u zullen leren : deze van het kwaad, het onmetelijke kwaad, waartoe de mensheid in staat is.





LES POULES HEUREUSES DE LA FERME LOVELY ASBL

NON AUX ELEVAGES INTENSIFS DES POULES PONDEUSES EN CAGES

Gelukkig komt er een kentering en wordt deze gewoonte binnen de Joodse gemeenschap zelf in vraag gesteld. Het gebruik van kippen voor Kapparat is op niets gesteund in de Joodse wet en tal van rabbijnen hebben zich verzet tegen deze praktijk. De Israëlitische minister van Landbouw zelf heeft verklaard : “Wij hebben getracht het publiek aan te moedigen om deze belangrijke traditie verder te zetten door geld te schenken in plaats van kippen te slachten. Dit is rechtvaardig op twee vlakken : de wreedheid die men de dieren bespaart, en de liefdadigheid waarvan men blijf geeft voor de behoeftige personen.” Het Joodse Wetboek suggereert zelfs « om deze dag genade te tonen voor deze schepselen opdat men ons in de Hemel ook genadig zou zijn. ». Toon medelijden voor de schepselen, alle schepselen !

Laten we niet vergeten dat het kwaad ontspruit uit het geloof dat sommige soorten inferieur zijn.

Deze kippen moeten niet boeten voor de door de mensen begane zonden, zonden die elk jaar worden voortgezet vermits de arme kip alles op zich heeft genomen! Hebt u al eens nagedacht over de ongerijmdheid van dit alles? Alles wordt uitgewist door het opofferen van een dier, en het volgende jaar herbegint de onzin waarbij alles wordt weggewassen door het offeren van een dier, en dit, ad vitam eternam.

In deze tijden van goede voornemens, zou ik u om een gunst mogen vragen ? In naam van al diegenen die geen stem hebben, van al deze gevoelige wezens die zoals u pijn voelen, kunt u een einde stellen aan dit gebruik en blijf geven van meer mededogen door een som geld aan de armen te schenken, of een boom te planten ? Dank om deze boodschap over te brengen naar uw gemeenschap, zet iedereen aan tot de eerbiediging van het leven onder al zijn vormen, zet aan tot het naleven van de vrede.

Wees uw godsdienst waardig...

In afwachting van uw berichten.

Pour Maryse Borremans

Présidente de l'ASBL

